

Het eeuwige gericht

In het licht van de islam
werpt het kalifaat z'n schaduw,
baren de banlieues hun radicalen,
voelen losers zich soldaat,
lijkt wat gelovig heet infaam.

In het licht van de islam
voedt onthoofding, bom en kogel
extremist en xenofob,
grijpt de populist z'n kansen,
verliest de burger de nuance.
Alles op een grote hoop.

In het licht van de islam
hoor ik grof gezegd 'religie',
lees ik na ISIS: kruisvaart, ketters,
heksen, homo's, hindoes, hugenoten,
protestanten, papen, joden, moslims, IRA, inquisitie;
word ik door welke oppermacht dan ook geraakt
(het grote geloof, als enig ware mis en scène);
willen mijn ogen maar niet wennen
aan al dat goddelijke licht dat keer op keer
de wereld voor 'wie anders denkt dan ik'
zo dramatisch duister maakt.

Ed van Berkel